

Het verhaal van...

Zain & Rasaf zijn twee van de leerlingen van de Good Shepherd School. Voordat ze naar GSS-school kwamen, hadden ze moeite om mee te komen. Ze spraken de regionale taal niet en hadden daarom moeite met communiceren. Ze hebben zoveel geleerd! De ouders kwamen laatst op school vertellen dat er bezoekers in huis waren geweest, waarmee Zain & Rasaf een gesprek in het Engels hadden gevoerd.

“Toen we hoorden dat onze kinderen de vragen in het Engels beantwoordden, moesten we bijna huilen.”

Van de 6 schooltjes is er één bij die in de woestijn in het zuiden is. Daar wonen vooral Hindu's. In de woestijn willen weinig leraren lesgeven en is er zeker geen christelijk onderwijs. Normaal onderwijs is lastig omdat de overheidsteachers de woestijn in moeten reizen om de verre dorpjes te bereiken. Shakeel is samen met zijn vrouw Aster een school begonnen voor alle kinderen, niet alleen christelijke kinderen. Ze geven onderwijs en geven heel voorzichtig de blijde boodschap door via liederen die ze aanleren, verhalen die ze vertellen etc. Ze moeten daarbij wel heel voorzichtig zijn.

Een van de andere 6 scholen staat op het platteland tussen de boerderijen in. Op deze school komen ongeveer 120 kinderen. Er wordt helder en duidelijk christelijk onderwijs gegeven en de kinderen starten elke dag met een dagopening. Tegelijkertijd is het moeilijk om alleen maar christelijke leerkrachten te vinden, omdat leerkrachten niet graag naar ver gelegen plaatsen toegaan. Het is moeilijk om er te komen en het salaris is laag. Naast de christelijke kinderen, zijn er ook islamitische kinderen die hier naar school toe gaan en zo over het Evangelie horen.