

## Kerst in Pakistan

### Vieren de christenen in Pakistan het Kerstfeest?

Ja, we vieren met elkaar Kerst en Oud en Nieuw.

### Kunnen jullie ons nog wat meer vertellen over hoe jullie Kerst vieren?

Vanaf november beginnen we al boodschappen te doen, zetten we een Kerstboom op en nodigen we vrienden en families uit om samen te komen eten. Vanaf 20 december start bij ons de Kerstvakantie tot dat het Oud en Nieuw is. Dit geldt alleen voor de christenen. De moslims vieren alleen maar op 25 december Kerstmis. Tijdens de nacht van 24 december gaan de christenen naar de kerk toe. Dat is vanaf 10:00 's ochtends tot 04:00 's nachts. En dan maken ze grote kampvuren erbij, omdat het dan winter is in Pakistan.



### Zijn er speciale activiteiten die jullie doen met Kerst?

Ja, er zijn veel activiteiten in de maand december. Kerken hebben een speciaal Kerstprogramma, Kerst activiteiten en de jeugd treedt op met het jeugdkoor. Ook worden vrienden en familie opgezocht, ze brengen elkaar eigen gebakken koekjes en cakes en geven elkaar cadeautjes.

### Hoe vieren jullie Kerst op school?

Ieder jaar nodigen we als Goede Herderschool de ouders uit, samen met hun kinderen. In de tweede week van december, na de examens en voordat de Kerstvakantie begint hebben we een speciaal Kerstprogramma. Dominee dr. Rafiq deelt dan een boodschap uit de Bijbel en we zingen met elkaar. Ook krijgen de leerlingen een lunch en cadeautjes. Daarna hebben we nog een bijeenkomst met de juffen en meesters, met koffie en cake. Ook maakt iedereen uit het team iets te eten klaar dat ze lekker vinden en dan hebben we samen een maaltijd.

