



Naar school in Pakistan – Jaarlijkse actie GZB

Met dit project besteden we aandacht aan de moderne slavernij waardoor veel christelijke gezinnen in Pakistan van jongs af aan in steenfabrieken moeten werken. Gelukkig is het mogelijk om voor een deel van de kinderen deze vicieuze cirkel te doorbreken en ze christelijk onderwijs aan te bieden. Samen met de plaatselijke zondagsscholen zamelen we geld in voor het werk van de Goede Herderschool en nog vijf andere scholen.

Afgelopen jaar hebben we met de coronacrisis nog eens extra gemerkt hoe belangrijk onderwijs is. In Pakistan zijn er kinderen die met hun ouders in steenfabrieken wonen en werken en die dus helemaal niet naar school kunnen. Of kinderen groeien op in een sloppenwijk en moeten een toets maken voordat ze toegelaten worden op scholen van de overheid. Meestal slagen deze kinderen niet voor de test omdat ze geen voorschools onderwijs hebben gehad.

Veel christelijke kinderen komen uit gezinnen waarvan de vader en moeder elke dag maar moeten zien of ze een klusje kunnen doen voor wat geld. Maar ook deze ouders willen graag goed onderwijs voor hun kinderen. Ook zouden ze graag zien dat hun kinderen Bijbels onderwijs krijgen. Zelf kunnen ze meestal niet lezen en vertellen ze de Bijbelverhalen zoals ze die onthouden hebben. Maar dat strookt niet altijd met de manier waarop het in de Bijbel staat. Scholen van de overheid krijgen wel subsidie, christelijke scholen niet. Wat zou het mooi zijn als we deze kinderen en hun ouders kunnen helpen en ervoor zorgen dat ze wel goed christelijk onderwijs krijgen. Met uw steun willen wij dit realiseren voor deze zes christelijke basisscholen.