

Coronacrisis in Pakistan

De Heere God is ook in de coronacrisis bij de kinderen in Pakistan

Corona in Pakistan

Na een piek in de zomer is het de laatste maanden behoorlijk goed gegaan in Pakistan qua corona besmettingen, maar de gevolgen van de corona crisis zijn groot! Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en de overheid maakt de prijzen van het eten, de melk, de benzine etc. iedere week hoger. Zo vertelt de directeur van de Goede Herderschool dat een liter benzine eerst nog 113 roepie (0,57 euro) was en nu 146 roepie (0,73 euro). Op het nieuws horen de mensen dat al het eten en de benzine alleen nog maar duurder gaat worden. Terwijl veel mensen hun werk zijn kwijt geraakt en daarom nu al te weinig geld hebben om eten te kopen of hun rekeningen te betalen. De Goede Herderschool wil deze mensen graag helpen, maar heeft zelf ook maar beperkte middelen. Verder vreest men dat de 5^e corona golf er al weer aankomt en nog meer schade zal toebrengen.

Corona en school

De scholen zijn gewoon open in Pakistan, maar voor de ouders is het moeilijk om de kinderen nog naar school te laten gaan, omdat ze geen geld meer hebben. In veel gezinnen hebben ze nog maar geld voor één of twee maaltijden per dag. De Goede Herderschool probeert de ouders wel aan te moedigen om de kinderen toch naar school te sturen, ook al hebben ze niets mee. Ze vinden dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan.



De Heere Jezus leren kennen

De Goede Herderschool blijft met de kinderen iedere dag praten over het Goede Nieuws! Ze moedigen de kinderen aan om ondanks alles om geloof in God te hebben en op Hem te blijven vertrouwen! Ook vertellen ze de kinderen dat we onze zonden moeten belijden en geloven dat Jezus Christus onze Redder is. Het bijzondere is, dat juist tijdens deze pandemie, veel gezinnen de Heere Jezus hebben leren kennen en nu hun kinderen naar zondagsschool laten gaan. Want ook in Pakistan hebben ze net zoals jullie elke zondag zondagsschool.

Bidden jullie mee voor Pakistan?

Uit Pakistan hebben ze gevraagd of jullie met de volgende punten willen mee bidden:

- Voor de leerlingen en hun families, dat de Goede Herderschool ze ook nu het bijna Kerst is verder kan helpen.
- Voor het nieuwe programma die ze willen starten om om de kinderen van de Goede Herderschool, maar ook de kinderen op straat, eten te geven. Af en toe doen ze dit al, maar ze willen dit graag iedere week gaan doen met gezond voedsel en melk.
- Voor de mensen die bang zijn voor de 5^e coronagolf die eraan komt.

En willen jullie ook danken voor:

- Het werk dat de Goede Herderschool en de andere scholen in Pakistan kunnen doen, waardoor de kinderen toch naar school kunnen gaan.
- Voor de families die de Heere Jezus hebben leren kennen tijdens de coronacrisis.

