

Nagekomen recensies 2021



IK ZAL MIJN MOND OPENDOEN

door **M. Quist**

Omslagillustratie: Mies Janse-van der Hart

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 7 jaar

382 blz.

Prijs: € 14,90

Inhoud:

Dit dagboekje begint met een boodschap: De Heere zegt in Zijn Woord, de bijbel, Ik zal Mijn mond opendoen. Elke dag wil Hij ons leren, elke dag mogen we luisteren naar de woorden van de Heere. We lezen van de schepping, de zondeval, de erfzonde, de Verlosser, bidden, genade en verschillende geschiedenissen uit de bijbel.

Beoordeling:

Een dagboekje voor jonge kinderen. De zinnen van de dagboekstukjes zijn kort en duidelijk. Op een eenvoudige manier worden de bijbel en bijbelse woorden uitgelegd. 'Na de zondeval mag de blijde boodschap verteld worden: de zonden waarmee je geboren wordt, kunnen vergeven worden. Door een nieuwe geboorte, een geboorte uit God. Dat werk kan niemand zelf doen. Dat kan alleen de Heere Jezus.' Bij ieder dagboekstukje staat een kort schriftgedeelte, een vraag en een psalmvers. Een mooi en leerzaam boekje!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



TROOST VOOR JOU

door **Peter Dirksen**

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking

176 blz.

Prijs: € 13,50

Inhoud:

Het boek bestaat uit een kort woord vooraf en vervolgens 52 hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een zondag van de Heidelbergse Catechismus. Elk hoofdstuk is drie bladzijden lang. De hoofdstukken beginnen vaak met een stukje over het onderwerp van de betreffende zondag. Daarna volgt vaak een voorbeeld uit de dagelijks praktijk. Deze voorbeelden hebben vaak met het leven van een kind te maken. Vervolgens volgt er vaak een voorbeeld uit de Bijbel. Daarna worden deze voorbeelden aan de betreffende zondag gekoppeld. Dit alles geeft een uitleg van de betreffende zondag. Aan het einde van het hoofdstuk staat een Bijbelgedeelte dat gelezen kan worden en een psalm die gezongen kan worden. Daarna volgen nog drie vragen over het hoofdstuk dat gelezen is, vaak is één (soms meerdere) van de drie vragen een persoonlijk vraag.

Beoordeling:

Dit boek heeft een positief christelijke inhoud. Het boek bestaat uit allemaal korte hoofdstukken en heeft niet echt een verhaallijn. Het is een waardevol boek voor de aangegeven leeftijdscategorie. Doordat de hoofdstukjes hetzelfde zijn opgebouwd, is het niet prettig om het boek helemaal in een keer uit te lezen. Wel is het heel mooi om bijvoorbeeld iedere dag of week een hoofdstukje te lezen, een hoofdstuk geeft ook voldoende stof tot nadenken. Kinderen kunnen dit boek op vrij jonge leeftijd al zelf lezen, maar het boek is ook nog geschikt voor wat oudere kinderen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Nagekomen recensies 2021



DE CATECHISMUS VOOR JOU

door Ada Schouten-Verrips

Illustraties: Anneke Verheul-Moerdijk

Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam

Leeftijd: 4+

113 blz.

Prijs: € 11,50

Inhoud:

Het boekje begint met een korte uitleg over hoe de catechismus tot stand is gekomen. Daarna volgt er een kort stukje voor ouders. Dit vertelt hoe ouders het boekje kunnen gebruiken. Vervolgens volgen 52 korte hoofdstukjes over de 52 zondagen uit de Catechismus. In elk hoofdstuk wordt een zondag besproken. In eenvoudige woorden wordt kort uitgelegd wat de woorden uit de betreffende zondag betekenen. Elk hoofdstukje begint met een alledaags voorbeeld, daarna volgt de uitleg van de zondag en vaak komt er ook nog een lied, psalm of Bijbeltekst in voor.

Beoordeling:

Dit boek heeft een positief christelijke inhoud. Het boek heeft niet echt een verhaallijn, maar dient als uitleg van de Catechismus. Een waardevol boek voor kinderen. Wel is de rol van ouders met het lezen van dit boekje erg belangrijk. De leeftijdscategorie is 4+. De voorbeelden passen bij deze leeftijd, maar de uitleg is voor deze leeftijd eigenlijk nog te moeilijk. De voorbeelden en uitleg zijn dus niet helemaal op elkaar afgestemd. De uitleg kan ook makkelijk voor een 8-jarig kind. Een 8-jarig kind zal dit boekje waarschijnlijk niet zo aantrekkelijk vinden, omdat achterop het boek 'leeftijd 4+' staat.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



KERSTVERHALEN

door diverse auteurs

Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: voor jong en oud

240 blz.

Prijs: € 9,95 (actieprijs, na 31-12-2021: € 14,95)

Inhoud:

Vijftien kerstverhalen. Over twee kinderen die zelf een kerstpakket maken voor een eenzame mevrouw. Over een oma in het ziekenhuis waar ook een meisje komt wat nog nooit over de Wijzen uit het Oosten en de Heere Jezus heeft gehoord. Jessica's eerste gebed in een verkorte versie. Over kerstfeest in corona tijd. Een verhaal wat zich afspeelt tijdens de 2^e WO. Een chinees gezin vlucht naar Nederland, waar ze samen in vrijheid de geboorte van de Heere Jezus mogen gedenken. En nog meer mooie verhalen.

Beoordeling:

Vijftien heel verschillende verhalen, geschreven door diverse auteurs, voor jong en oud. Verhalen met actuele thema's zoals de coronamaatregelen, maar ook het oude verhaal van Jessica's eerste gebed. En nog veel meer. Bij ieder verhaal staat een passende illustratie. De verhalen zijn geschikt om voor te lezen bij diverse gelegenheden. De bijbelse boodschap van de geboorte van de Heere Jezus komt duidelijk naar voren.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

Nagekomen recensies 2021



GEVAAR IN DE BERGEN Leeslamp serie

door Bert Wiersema

Illustraties: Bert Wiersema

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 10 jaar

90 blz.

Prijs: € 11,95

Met voorleesfunctie door QR code

Inhoud:

De auto van ds. Walker glijdt na een omkeerpoging het ravijn in. Gelukkig kan hij zich net op tijd uit de auto laten vallen. Ds. Walker loopt de eenzame bergweg af. Het wordt al donker als hij het bos inloopt. Dan ziet hij een lichtje. Zoekend loopt hij erheen. Maar dan voelt hij een vreselijke pijn in zijn been, hij is in een wolvenklem gestapt! Hij raakt bewusteloos van de pijn. Een grote man met een bochel vindt de dominee in zijn wolvenklem en brengt hem in zijn blokhut. Hij heet Glen en hij verzorgt de wonden van de dominee. Als ds. Walker voor het eten bidt, ziet hij Glen boos naar hem kijken. Hij komt erachter dat Glen een hekel heeft aan christenen. Hij is vroeger gepest. Glen wil ds. Walker weer naar de bewoonde wereld brengen. Op een slee vertrekken ze. Onderweg valt Glen in een ravijn. Ds. Walker hinkt alleen verder. Gelukkig wordt zowel ds. Walker als Glen gered. In het ziekenhuis wordt Glen door ds. Walker bezocht. Hij wordt uitgenodigd voor een kerkdienst. Hoewel hij eerst niet wil, besluit Glen om toch een keer te gaan. Hij merkt dat niet alle christenen zijn zoals hij dacht.

Beoordeling:

Dit spannende verhaal is speciaal geschreven voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Er worden korte zinnen gebruikt. Het AVI-niveau is laag, maar het boek is zeker niet kinderachtig. De christelijke identiteit zit door het verhaal heen verweven. Het boek heeft op iedere even bladzijde een QR code. Zo kunnen de kinderen ook luisteren naar het verhaal.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen
