



AFZIEN BIJ WINDKRACHT 10

door **Adri Burghout**

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

142 blz.

Prijs € 9,95

Inhoud:

Wessel Wolff treurt nog om het verlies van zijn geliefde Steffie. Niettemin gaat zijn gewone leven door en beleeft hij weer enig genoegen en voldoening tijdens en na zijn acties als opstapper bij de KNRM Scheveningen. Een staartje van de tropische storm Sally nadert Europa en op de Noordzee komt een schip zwaar in de problemen. Dan ontmoet hij iemand die zijn leven weer totaal op z'n kop zet.

Beoordeling:

Dit is deel 3 van de KNRM serie. En dit boek is voor jongens geschreven. Vooral het reddingswerk van de KNRM komt veel naar voren. Verschillende keren worden er mensen gered uit het water en laat dit boek zien hoe belangrijk het werk van de KNRM is. Ook welke gevaren dit werk met zich meebrengt komt naar voren. Er wordt ook een oproep gedaan om lid te worden van de KNRM. Dit kan voor kinderen tot 13 jaar. Er zit een goede opbouw in het boek en het leest vlot weg. Echter, je moet wel goed blijven opletten tijdens het lezen, omdat er veel gebeurt en je anders uit het verhaal bent. De spanning zit al vrij snel in het boek en dat zal deze leeftijdsgroep zeker aanspreken. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking

2021 - Leeftijd 12 jaar en ouder



BEDROG

door Joke van Winkel

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

190 blz.

Prijs: € 14,90

Inhoud:

Elin is enig kind en heeft het goed thuis. Ze heeft een leuke, gezellige vriendengroep en heeft het op school naar haar zin. Op een dag leest ze een aantal mailtjes op de laptop van haar moeder. Ze ontdekt dat haar moeder een relatie heeft met een andere man. Elin schrikt hier erg van en weet er geen raad mee. Als ze haar moeder hiermee confronteert, belooft haar moeder het contact met de man te verbreken. Ze vraagt Elin om er met niemand over te spreken. Elin worstelt hier enorm mee. Ze is bang dat haar ouders gaan scheiden als het bekend wordt. Op school gaat het bergafwaarts. Uiteindelijk neemt Elin een docente in vertrouwen. Daarna spreekt ze hier met haar moeder over en zet ze haar moeder voor het blok om met haar vader te spreken. Dit gebeurt ook. Nadat haar vader een tijdje afstand van haar moeder heeft genomen, besluiten haar ouders om elkaar nog een tweede kans te geven!

Beoordeling:

Een mooi boek! Het boek is vlot geschreven. Je wordt vanaf het begin gepakt door het verhaal en kan je goed inleven in de emoties die er spelen. Het is echt een meidenboek waarin leuke dingen gebeuren. Daarnaast wordt je levendig meegenomen in de worsteling die de hoofdpersoon heeft. Het boek heeft een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen van dit boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



OMZIEN IN CORONATIJD

door Willy van Lagen-van 't Sant

Uitgeverij De Ramshoorn, Goes

23 blz.

Prijs: € 5,00

Inhoud:

In de verhalen gaat het over Arie, een oudere man die sinds kort weduwnaar is. Zijn zoon Wim bezoekt hem met regelmaat en hij heeft ook goede contacten met buurman Evert en buurvrouw Tineke. De dochter van Arie, Esther, heeft het syndroom van Down en kan vanwege een corona-uitbraak niet thuis komen bij haar vader. Harm, de kleinzoon van Arie, helpt buurman Evert met regelmaat in de tuin. De titel van het boek is tegelijk ook de rode draad door de verhalen. Daarnaast zijn er in de verhalen ook flashbacks opgenomen.

Beoordeling:

De verhalen laten zien hoe belangrijk en mooi het is om omzien naar elkaar vorm te geven. Er zijn na elk verhaal gespreksvragen opgenomen om het gesprek tussen ouderen en jongeren te stimuleren. De verhalen kennen geen expliciet christelijke strekking.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool



DUIKVLUCHT

door Henk-Jan van Ewijk

Omslagontwerp: Adri Burghout

Uitgeverij Om Sions wil, Alblasserdam

Leeftijd: 12 jaar en ouder

199 blz.

Prijs: € 10,95

Inhoud:

Pieter wordt door zijn oom Bert gedwongen karweitjes te doen. Hij beseft dat hij in de criminele wereld terechtgekomen is, maar hij heeft geen keus. Hij moet zijn zus beschermen. Hij krijgt de opdracht om met behulp van een USB-stick het password van de laptop van zijn vader te achterhalen. Met veel moeite lukt dat. Pieter start vaak de flight simulator op en geniet heel erg daarvan: hij wil dolgraag piloot worden. Intussen krijgen ze te maken met het coronavirus. Met biddag gaat Pieter naar de kerk, maar hij luistert amper; hij is met andere dingen bezig. De bende gaat proberen de laptop van de vader van Pieter te stelen. Op zondag luisteren ze mee met de kerkdiensten. Oma, die in een mantelzorgwoning bij hen woont, blijft koffie drinken. Pieter vindt het helemaal niets, dat ze over de preek begint en hem waarschuwt. Op maandagavond luisteren ze naar de toespraak van Rutte: er komt een lockdown. Oma laat merken dat ze alles van God verwacht en niet van het 'samen doen'. Een bezorger brengt een playseat bij Pieter: iedereen is er van onder de indruk. Sophie, de zus van Pieter, geeft de volgende dag de laptop van haar vader aan een zogenaamde medewerker van het bedrijf. Het blijkt fraude. Pieter houdt zijn mond, ook al weet hij wat er is gebeurd. Oma is besmet met het coronavirus. Haar situatie wordt steeds ernstiger en ze moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar overlijdt zij. Ze krijgen contact met oom Bert. Hij komt ook naar de begrafenis. Pieter en Sophie kijken via de laptop mee. Pieter heeft het moeilijk met het sterven van zijn oma. De bende steelt fietsen en mobiels. Ook Pieter wordt erbij betrokken. Ternauwernood kan hij aan een achtervolging ontsnappen. Dan komt er een bericht dat oom Bert ernstig ziek is door de corona. Hij wordt in de woning van oma gebracht, tot er 's nachts een explosie is. Dan wordt er een afscheiding in huis gemaakt, zodat oom Bert daar kan blijven. Het wordt erger, hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en wordt op de IC gebracht. Op een avond komt Samir, één van de bendeleden, naar Pieter. Opnieuw wordt Pieter gedwongen om mee te werken. Hij krijgt wel steeds meer vragen: wat wil God in zijn leven zeggen? Hij wil graag piloot worden en gaat zoeken naar informatie over de MAF. Hij heeft de Heere nodig. Als zijn moeder een gesprek met oom Bert heeft, blijkt dat hij de politie ingelicht heeft over zijn eigen daden. Pieter heeft een gesprek met zijn oom en met de recherche. Hij gaat meewerken om de bende op te rollen en mag op kosten van zijn oom zijn vliegbrevet halen.

Beoordeling:

Het is een spannend boek met een goede christelijke strekking. Je voelt iets van de worsteling van Pieter met het geloof en de vragen die het sterven van zijn oma bij hem oproepen. De spanning van het onder druk gezet worden om mee te doen met de criminaliteit is voelbaar. Gezien de problematiek en de leeftijd van Pieter (hij is bezig voor zijn rijbewijs en zit in de examenklas) is het boek minder geschikt voor kinderen in de zondagsschoolleeftijd. De controle had iets beter gekund: er zitten nogal wat slordige taal- en opmaakfouten in het boek, zoals 'vervroegt' en een andere letterdikte op pagina 27.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool

2021 - Leeftijd 12 jaar en ouder



Thirza's tweestrijd door Thea Zoeteman

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

blz. 235

Prijs: 15,90

Inhoud:

Thirza zit in het examenjaar van het VMBO. Ze is 15 jaar en heeft twee zussen boven zich. Ze beleeft een leuke dag op de bruiloft van haar oudste zus. Na een tijdje ontdekt Thirza dat haar zus Nathalie blauwe plekken heeft en ineens dure cadeaus krijgt. Nathalie blijkt een vriend te hebben, maar doet er erg geheimzinnig over. Ook gedraagt Nathalie zich vreemd. Na het examen gaat Thirza met haar twee vriendinnen naar haar oom en tante in Duitsland. Ze mogen een aantal weken meehelpen op het vakantiepark. In de trein ontmoeten ze een leuke jongen die naar dezelfde plaats onderweg blijkt te zijn en die Thirza ook wel erg leuk lijkt te vinden. Thirza en haar vriendinnen genieten heerlijk bij hun oom en tante. Plotseling staat echter haar zus Nathalie voor haar neus. Thirza schrikt hiervan. Nathalie blijft een tijdje bij hen en vertelt Thirza in vertrouwen dat ze in verwachting is. Opeens gaat Nathalie er stiekem vandoor. Het blijkt dat ze terug is gekeerd naar Nederland. Als Thirza zelf weer terug naar huis gaat, ontmoet ze Nathalie weer bij haar ouders thuis. Tijdens de vakantie heeft Thirza nader kennis gemaakt met de jongen uit de trein, wat uitloopt op een verkering!

Beoordeling:

Het boek is vlot geschreven. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven, waarbij de humor niet ontbreekt. Het is echt een meidenboek waarin leuke dingen gebeuren. Daarnaast gebeuren er ook dingen waar Thirza mee worstelt, vandaar ook de titel 'Thirza's tweestrijd'. Het boek heeft een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen van dit boek. Echt een boek om in één avond uit te lezen!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Vechten of vluchten

door **Hans Mijnders**

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 13 jaar

139 blz.

Prijs: € 10,50

Inhoud:

De verkering van Dexter, de broer van Ellemijn gaat onverwachts uit. Op school doen verschillende verhalen de rondte en het lijkt erop dat Milou er vandoor is met de vriend van Dexter. Dexter is zo in de war dat hij wegloopt. Niemand weet waar hij is, hij stuurt alleen een berichtje dat het goed met hem gaat. Ellemijn is boos op Milou en Sven, daarom bedenkt ze een wraakactie. Ze stuurt een boos Whatsappje rond waarin staat dat iedereen de waarheid moet weten en dat Sven en Milou hebben gezoend. Toch blijkt Ellemijn de waarheid niet te weten en komt Milou met haar praten. Milou verteld dat Dexter haar in een driftbui heeft geslagen. Milou wil dat hij hulp gaat zoeken, eerder wil ze geen verkering meer met hem. Ze maken zich allemaal veel zorgen om Dexter, hij is nog steeds niet thuis. Ondertussen is Ellemijn ook druk met haar presentatie voor geschiedenis. Ze doet het samen met Tanja, haar beste vriendin. Het onderwerp is Coosje Ayal. Zij vocht op zestienjarige leeftijd in de jungle tegen de Japanners. Voor de presentatie gaan ze ook op bezoek bij de kleinzoon van Coosje, zijn verhaal interesseert hen ook. Uit zijn verhaal blijkt het grote geloof van Coosje. Liefde en vergeving waren voor haar groter dan wraak. Dit spreekt Ellemijn aan en ze probeert er ook voor te zorgen dat dit verhaal een voorbeeld wordt voor Dexter. Coosje gaf niet zomaar op. In het boek besteed Nout veel aandacht aan Ellemijn, ze gaan een keer iets drinken, maar Ellemijn gaat al snel weg om Dexter op te halen. Ook bezorgt hij haar een bijbaantje. Dexter komt weer thuis, maar wil echt niet naar school. Door wat anderen zeggen loopt hij nog een keer weg, maar Milou vindt hem en helpt hem om weer naar school te gaan. Ellemijn en Tanja hebben hun presentatie. Ze krijgen een negen. Aan het einde van het boek gaan Nout en Ellemijn nog een keer samen iets drinken.

Beoordeling:

Een positief christelijk boek voor tieners. Herkenbare onderdelen komen naar voren: verkering, geschiedenis presentatie, gezinssituatie, problemen (autisme, driftbuien) en het leven op de middelbare school. De christelijke identiteit komt duidelijk naar voren in het verhaal van Coosje Ayal, voor onder andere Ellemijn is zij hierin een voorbeeld. De grootste hoop voor Coosje was het geloof, dat hielp haar door de tijd in de jungle heen. Ook bad zij iedere dag voor haar kinderen en kleinkinderen. Aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar gezien de leeftijdscategorie niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool

2021 - Leeftijd 12 jaar en ouder



YES! PAPA GAAT TROUWEN (en mama ook)

door **Mirjam Schippers**

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: vanaf 12 jaar

318 blz.

Prijs: € 13,95

Paperback

Inhoud:

In het eerste deel zijn de vader van Fenna en de moeder van Fleur verliefd op elkaar geworden. In dit tweede deel gaan hun ouders trouwen. Voordat het zover is, wordt er eerst een ander (groter) huis gekocht. Ze worden immers een gezin van 9 personen. Fenna en Fleur helpen ook bij het klussen in het huis. Ze hebben daar veel plezier in. Beide meiden kijken uit naar de bruiloft, al moeten ze wel wennen aan de veranderingen. Zo heeft Fenna last van haar buik en geeft Fleur haar beste vriendin te weinig aandacht en hoe zit het met Juda, vindt hij haar nu wel of niet leuk? Er zijn ook momenten dat ze aan hun overleden ouder denken. Gelukkig kunnen de twee gezinnen goed met elkaar overweg en is er vertrouwen om dingen met elkaar te bespreken. Uiteindelijk is het zover en gaan de ouders trouwen. De kinderen doen op de bruiloft een leuk stukje, waar iedereen van geniet. Na de huwelijksreis verwelkomen de kinderen hun ouders op een originele wijze. Vanaf dat moment wonen ze met z'n negenen in hun nieuwe huis!

Beoordeling:

Dit betreft het tweede deel van de serie 'Samen'. Het boek is vlot geschreven. Je wordt gepakt door het verhaal en je kunt je goed inleven in de emoties die er spelen. Het is echt een meidenboek waar herkenbare dingen in gebeuren en de humor niet ontbreekt. Het verhaal is origineel en erg positief geschreven. Het boek heeft een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen van dit boek. Echt een boek om in één avond uit te lezen!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



DE KONING VAN BOEDAPEST – Serie Logboek Lammers deel 5

door **Bert Wiersema**

Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Uitgeverij Mes, Vierhouten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

219 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

In Boedapest wordt een brief teruggevonden van Maarten Luther, de grote kerkhervormer. Professor Lammers wordt uitgenodigd om de brief met zijn Hongaarse collega te bestuderen. Zijn gezin mag weer mee. Het lijkt een heerlijke vakantie te worden, maar dat verandert al heel snel in een nachtmerrie. De koning van Boedapest heeft grootse plannen en daar wordt professor Lammers bij betrokken. Als zijn gezinsleden op mysterieuze wijze verdwijnen, begint er een bloedstollende zoektocht, die uiteindelijk uitmondt in de ondergang van de koning van Boedapest.

Beoordeling:

Het is een superspannend boek om te lezen. De gebeurtenissen wisselen elkaar razendsnel af en daardoor wil je het boek in één ruk uitlezen. De christelijke identiteit is duidelijk door het onderwerp, de brief van Maarten Luther. In dit boek komt duidelijk naar voren dat misdaad uiteindelijk niet loont. Het past uitstekend bij de leeftijdscategorie waar het voor bedoeld is. Het taalgebruik is netjes, alleen de Hongaarse namen zijn wat minder makkelijk te lezen. Maar dat is ook wel weer passend.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen, maar echt alleen voor de oudste groep

2021 - Leeftijd 12 jaar en ouder



EEN HART VOOR TOM

door Eeuwoud Koolmees

Omslagillustratie: Albert Bloemert

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

Leeftijd: 12+

180 blz.

Prijs: € 11,95

Paperback

Inhoud:

Tom is een jongen van 17 jaar die door een dom ongelukje zijn beide enkels breekt. Hij kan nu geen kant meer op en komt in een rolstoel te zitten. Dat is voor Tom een extra probleem, omdat hij als kind een donorhart heeft gekregen en hij juist heel goed op zijn conditie moet letten. Door al dat zitten en te weinig beweging kan het problemen met zijn hart geven. Ze gaan op zoek naar een vrijwilliger die hem overal heen kan rijden waar hij heen moet. Tom komt uit een gezin wat niet christelijk is, toch komen ze uiteindelijk bij de NPV terecht en omdat ze helemaal niemand kunnen vinden, biedt Lisa aan om hem te helpen. Lisa is een christelijk meisje en brengt Tom in aanraking met het geloof. Eerst wil hij er niks van weten, maar toch gaat hij lezen in de bijbel. Tom verzwijgt in het begin zijn verleden wat betreft zijn harttransplantatie, maar uiteindelijk kan hij er niet meer onderuit. Maar hij is niet de enige die iets wilde verbergen... Waarom mag hij niet bij Lisa thuis komen? En waarom reageerde ze zo vreemd toen hij vertelde over zijn transplantatie??

Beoordeling:

Dit is een heel mooi boek wat je in een keer uitleest, het is in de ik-vorm geschreven. Het is makkelijk te lezen en het lokt aan om verder te lezen. Het einde van het boek is onverwachts. Het is heel mooi dat Tom uiteindelijk tot geloof komt en zijn hart aan de Heere overgeeft, maar heel verdrietig dat hij gelijk daarop tijdens zijn gebed sterft.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



TANDEMTEAM

door Lianne Biemond

Uitgeverij Den Hertog, Houten

Leeftijd: vanaf 12 jaar

203 blz.

Prijs: € 14,90

Inhoud:

De vriendinnen Mira en Esther komen bij het opruimen van de schuur twee tandems tegen. Het idee ontstaat om samen met Vera en Annelies een fietsvakantie op de tandem te houden. Omdat het geld kost, gaan ze acties houden om geld in te zamelen, niet alleen voor henzelf maar met name voor stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Mira laat zelfs haar haren afknippen en doneert haar vlechten aan Stichting Haarwensen. Tijdens de fietstocht beleven ze veel avonturen en zit de spanning er soms goed in. Ze fietsen door Zeeland naar België en dan weer terug naar Gouda. Een tocht van ruim 500 kilometer. Mira is tijdens de vakantie jarig. De meiden worden die dag al vroeg gewekt en zien verrast twee bekende vrienden voor hun tent staan. Ze beleven een leuke verjaardag die eindigt in een enorme stortbui. De fietstocht sluiten ze af met het mooie bedrag van ruim € 1.000 voor stichting KiKa!

Beoordeling:

Het is een echt meidenboek. Er zit lekker vaart in het verhaal. Het is vlot geschreven en je leest het zo uit. De humor is duidelijk aanwezig, wat het boek ook gezellig maakt. Het boek heeft een christelijke strekking die af en toe merkbaar is. Het verhaal is origineel, waarbij de stichting KiKa ook goed onder de aandacht wordt gebracht!

Eindoordeel:

Aanbevolen



KEIGOED! Vervolgde christenen in China
deel 14 in de serie 'Vervolgde Kerk'
door Janny den Besten

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn

In samenwerking met Stichting Open Doors

Leeftijd: vanaf 12 jaar

168 blz.

Prijs: € 9,95

Inhoud:

Rob is op het feestje van Jia en Lian. Ze eten in het Chinese restaurant van de tweeling. Daar hoort Rob het verhaal van Shing, de neef van Jia en Lian. Shing woont in China. Hij is bevriend met Hai. Als Shing met zijn ouders op bezoek is bij hun familie, gaan ze naar een geheime bijeenkomst, naar een huiskerk. Daar hoort hij van de Heere Jezus. Shing is bang dat de Partij erachter komt. Dan worden ze misschien wel gevangen genomen. De ouders van Shing worden christen. Shing heeft geen broertjes of zusjes, denkt hij. Totdat hij erachter komt dat Mei-Lin niet zijn nichtje maar zijn zusje is. Dit geheim vertelt hij door aan Hai en aan de vader van Hai. Dan mag Hai geen vrienden meer met hem zijn. Als de vader van Shing opgepakt wordt tijdens een overval in de kerk, wordt het op school nog erger voor Shing. Als Shing op een kamp meer over de Heere Jezus hoort, beseft hij dat hij ook niet zonder Jezus kan. Jezus is de Rots, als je op Hem vertrouwt, ben je veilig. Dan wordt Hai vermist. Shing heeft een sterk vermoeden waar Hai zou kunnen zijn. Na een tweestrijd gaat Shing in zijn eentje op onderzoek uit. Hij vindt Hai, gewond in een leegstaand huis. Gelukkig komt het weer goed tussen Shing en Hai.

Beoordeling:

In dit boeiende boek voor jongens en meisjes, gaat het over een jongen uit China. Door zijn verhaal krijgen de kinderen een indruk hoe het leven als christen in China kan zijn. Dit boek is geschreven in samenwerking met de stichting Open Doors. Achterin het boek lees je meer over deze stichting. Het is mooi dat de lezer wordt opgeroepen tot gebed voor vervolgte christenen. Ook kunnen zij informatie voor een spreekbeurt aanvragen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen
